



'Twee bijzondere themawandelingen door Monnickendam'

Winterwandeling **zondag 3 maart**

De winter maakte het dagelijkse leven in vroeger dagen behoorlijk ingewikkeld. Hoe kreeg je je huis warm? Wat at je in de winter?

De was moest ook gedaan en gedroogd, het eten gekookt. Waar deed je je behoefte en waar liet je het resultaat? Maar ook plezier: op de prikslee of met de Radja van Lombok. Hoe rook de winter eigenlijk? Of rook je de buurvrouw? Een gids neemt u mee terug naar die moeilijke tijd. Als u een mooi verhaal hebt, mag u het onderweg gerust vertellen.

Joods Monnickendam **zondag 28 april**

Dat Monnickendam een rijke joodse geschiedenis kent is niet bij iedereen bekend. Een stadsgids loopt met de deelnemers een rondwandeling langs alle belangrijke plekken en bezienswaardigheden uit de joodse geschiedenis van de stad en vertelt er uitgebreid over. Deze laatste wandeling voert ook langs de in 2016 aangebrachte Stolpersteine; dit zijn stenen die de tijdens WO2 weggevoerde joodse mensen herdenken.

Wat → twee rondwandelingen onder leiding van een stadsgids door Monnickendam

Wanneer → zondagen 3 maart en 28 april 2019

Start → 14.30 uur bij Informatiepunt Waterland, Zuideinde 2 in Monnickendam

Taal → Nederlands

Duur → Circa 1,5 uur

Hoe → vooraf aanmelden niet nodig

Kosten → €3,- per persoon t.b.v. projecten in de binnenstad